

Lieve kinderen,

Ik, prinses Marijke, nodig jullie van harte uit om op visite te komen in mijn museumpaleis. Ik ben zo goed in verzamelen, dat mijn paleis is veranderd in een museumpaleis. Ik ben namelijk dol op keramiek. Bordjes, kopjes, schoteltjes; ik verzamel het allemaal.

Kapitein Star heeft op zijn laatste reis de Magneetberg verslagen. Daardoor zullen er veel minder schepen vergaan. Ik wil de kapitein daarvoor huldigen en ik heb veel keramiek en spullen uitgestald die met de zee en varen te maken hebben. Ik noem het mijn 'gezonken schatten'. Ik wil de huldiging graag bijzonder maken. Het lijkt mij heel erg leuk als jullie daarbij aanwezig zijn. Als jullie er zijn, laat ik natuurlijk ook heel graag mijn museumpaleis en mijn 'gezonken schatten' zien; de kapitein kan jullie daar vast en zeker ook over vertellen.

Veel liefs, prinses Marijke

Psst. Misschien kunnen jullie een cadeau meenemen voor de huldiging van kapitein Star?

