

DE COURANT

Deze Courant gaat over oorlog, verzet en vrijheid. Het museum heeft verschillende zalen met steeds weer andere verhalen over hoe de mensen in Friesland de Tweede Wereldoorlog hebben ervaren. Marre Sloots, conservator van het Fries Verzetsmuseum, nodigt ons uit om tijdens ons bezoek na te denken over de vraag 'Hoe maken we een fijne wereld voor ons allemaal?'



**'HOE MAKEN WE EEN
FIJNE WERELD VOOR
ONS ALLEMAAL?'**

ONDERZOEKSJOURNALIST

WERELD IN OORLOG

**OP WELKE MANIER HELPEN MENSEN
ELKAAR TIJDENS EEN OORLOG?**

De eerste zaal laat de gebeurtenissen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog zien langs een tijdlijn op de muur.



Foto van de mobilisatie van het Nederlandse leger

WE BEKEKEN ZES MOMENTEN UIT DEZE TIJDLIJN.

**HITLER KOMT
AAN DE MACHT**

januari 1933

**BOMBARDEMENT
OP ROTTERDAM**

mei 1940

**NEDERLAND IS
OFFICIEEL BEVRIJD**

januari 1941

6 juni 1944

5 mei 1945