

AANKONDIGING

Lieve kinderen,

Ik, prinses Marijke, woon in paleis het Princessehof in Leeuwarden. Ik ben zo goed in verzamelen dat mijn paleis is veranderd in een museumpaleis. Vooral keramiek vind ik mooi: bordjes, kopjes, schoteltjes, beelden: ik verzamel ze allemaal. Nu staat er wel een hele bijzondere verzameling in mijn museumpaleis: keramiek uit het land Korea!

Een geheimzinnige briefschrijver heeft mij hierbij geholpen en mij in de brieven al heel wat over Korea verteld, maar we hebben elkaar nog nooit ontmoet. Wie zou de briefschrijver zijn? Ben wel heel nieuwsgierig wie dit is. Weet je wat? Ik kom langs bij jullie in de klas en nodig ook de briefschrijver uit om met mij naar jullie toe te komen. Samen gaan we veel meer ontdekken over keramiek en Korea. Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten.

Tot gauw!

Veel liefs, prinses Marijke



Psst! Ik heb stiekem een paar opdrachten verstopt bij de spullen die ik opstuurde uit het land Korea. De opdrachten zitten in gouden enveloppen, heel deftig. Net als deze brief. Prinses Marijke weet ervan, maar ze weet nog niet wat er in die enveloppen zit. We maken de gouden enveloppen samen open wanneer ik bij jullie langskom, oké? En willen jullie misschien ook een cadeau maken voor prinses Marijke? Een mooie tekening met een gouden randje, daar wordt prinses Marijke heel blij van! En ik trouwens ook!

Tot ziens,

De geheimzinnige briefschrijver

UITNODIGING

Lieve kinderen,

Ik, prinses Marijke, nodig jullie graag uit in mijn paleis. Ik ben zo goed in verzamelen dat mijn paleis is veranderd in een museumpaleis. Vooral keramiek vind ik mooi: bordjes, kopjes, schoteltjes, beelden: ik verzamel het allemaal. Nu staat er wel iets heel bijzondere verzameling in mijn paleis: keramiek uit het land Korea!

Een geheimzinnige briefschrijver heeft mij hierbij geholpen en mij in de brieven al heel wat over Korea verteld, maar we hebben elkaar nog nooit ontmoet. Wie zou de briefschrijver zijn? Ben wel heel nieuwsgierig wie dit is. Jij ook? Weet je wat? Ik nodig de briefschrijver ook uit! Samen gaan we vast veel ontdekken over Korea. Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten.

Tot gauw!

Prinses Marijke



Psst! Ik heb stiekem een paar opdrachten verstopt bij de spullen die ik opstuurde uit het land Korea. De opdrachten zitten in gouden enveloppen, heel deftig. Prinses Marijke weet ervan, maar ze weet nog niet wat er in die enveloppen zit. We maken de gouden enveloppen samen open wanneer jullie langskomen, oké? En willen jullie misschien ook een cadeau maken voor prinses Marijke? Een mooie tekening met een gouden randje, daar wordt prinses Marijke heel blij van! En ik trouwens ook!

Tot ziens,

De geheimzinnige briefschrijver