

1 WERELD

verraad en verzet

PERSONOONLIJK VERHAAL DURK DIJKSTRA

Voordat je kennismaakt met Durk kun je kijken naar het filmpje over Garmit en Luit van Kampen. In de virtuele tour zie een link naar de film in de eerste zaal. Je vindt daar ook een link hoe je het museum virtueel kunt bezoeken. De informatie-iconen voor dit werkblad zijn rood.

6. Dochter Ineke zei: 'De oorlog is er elke dag.' Wat zou ze daarmee bedoelen?

tijdbalk

Bekijk de tijdbalk in de zaal wereld in oorlog

1. Wanneer landen de geallieerden in Normandië (D-day)?
2. Wanneer is Friesland vrij?

persoonlijk verhaal

In de zaal ontmoeting vind je het verhaal van de familie Dijkstra. Klik op de foto en lees het verhaal

3. Wat was het beroep van vader Durk Dijkstra en wat deed hij voor het verzet?



4. Wanneer hoort de familie Dijkstra wat er met Durk is gebeurd?

5. Waar en wanneer is Durk Dijkstra gestorven? Hoeveel dagen voor de bevrijding van Friesland was dit?



wat zou jij doen?

In de zaal erfgoed vind je het eiland 'tegen onrecht'. De container met wapens werd door de geallieerden in Friesland gedropt voor het gewapend verzet. Stel je wordt gevraagd om te helpen ze te verspreiden.

Wat zou jij doen?

- Ik zou helpen om die wapens te verspreiden
- Ik zou niet gaan helpen, veel te gevaarlijk.

Waarom heb je hiervoor gekozen? Leg ook uit welke gevolgen je keuze kon hebben.

HET VERHAAL ACHTER HET VOORWERP

Bij het eiland 'tegen onrecht' zien jullie een zwart tasje.
Klik op het informatie-icoon.

1. Van wie was dit tasje en waar werd het voor gebruikt?
2. Wat was de taak van de koerierster?
3. Waarom werd dit werk vooral door vrouwen gedaan?



persoonlijk verhaal

Ga naar het verzetsmonument in de zaal verzet. Op dit monument staan alle omgekomen verzetsmensen uit Friesland. Er staat maar één vrouw tussen. Haar naam is **Cornelia Johanna van den Berg van de Vlis**

4. Cornelia staat aan de linkerkant bovenaan. Klik op het informatie icoon en schrijf op wanneer en waarom zij is vermoord.

een dilemma van nu!

De wereldoorlogen in de 20e eeuw zijn erg belangrijk geweest voor de emancipatie van de vrouw. Vroeger waren er bijna alleen maar mannelijke leraren. Nu zijn er bijna alleen nog maar vrouwelijke leraren. Niet iedereen vindt dit een goede ontwikkeling.

Met welke stelling ben jij het eens?

Er zouden ongeveer evenveel mannen als vrouwen voor de klas moeten staan.

Het maakt niet uit of de leraar een man of vrouw is, als ze maar goed kunnen lesgeven.

Licht je keuze toe. Leg ook uit welke gevolgen je keuze kan hebben.

