

BERNHARD VAN HAERSMA BUMA

Bernard is de zoon van de burgemeester van Wymbritseradiel. Bij dit vragenblad hoort een boekje waarin zijn verhaal te lezen is. Bernard is één van de kinderen die je kunt leren kennen in het Fries Verzetsmuseum. Lees eerst het boekje voordat je de vragen gaat beantwoorden.

Waar woonde Bernhard en waar zat hij op school?

Op welke dag en waar hoorde hij dat er oorlog was?

Hoeveel zusjes heeft Bernhard?

Wat was de eerste reactie van Bernhard toen hij hoorde dat het oorlog was? En is zijn mening ook veranderd?



Bernhards vader was koningsgezind en anti-nazi. Als je anti-nazi bent betekende dat je tegen de Duitse bezetter was. De nazi's waren de mensen die het heel erg eens waren met Hitler.

Wat droeg de vader van Bernhard tijdens de vergadering?

Waarom zou zijn vader dit hebben gedragen?

En waarom zou de bezetter het erg hebben gevonden dat er afbeeldingen van de koningin gedragen werden?

NEDERLAND IN OORLOG MET HET DUITSCHE RIJK



Proclamatie van H.M. de Koningin

Mijn volk,
Niet ons land angstvallig en

OORLOG

De gevreesde groote ramp is over ons gebracht. Duitsland heeft ons land den oorlog aangedaan. Zonder eenige achtling voor goede trouw, zonder eenig motief dan brute machtsbegeerte heeft het weidom een klein land tot zijn slachtoffer gemaakt. De Duitse bewering, dat Nederland op het punt stond, zijn neutraliteit ten gunste van de geallieerden op te geven is — wij weten dat allen met de meest volstrekte zekerheid — onwaar. En wij kunnen deze Duitse bewering dan ook allessa verklaren als een bewijs, dat de Duitse regering tegenover haar eigen onderdanen — hoe lang die ook reeds door haar propaganda bewerkt mogen zijn — een excuus vroedig had voor de aankomst van een aanval op een

DUITSCHE TROEPEN OVER DE NEDERLANDSCHE GRENSEN

Mededeeling van het Algemeen Hoofdkwartier

's Gravenhage, 10 Mei. Het algemeen hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om 8.15 het volgende mede:
Van drie uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden.

Motivering van Duitse zijde

Blijken een mededeeling van den Duitse gezant te Den Haag wordt de Duitse actie gemotiveerd door de bewering, dat Duitsland de bewijzen heeft van een dreigenden inval van Engeland in Nederland met de bedoeling op het Roergebied een aanval te doen, en dat Nederland in dien zin een overeenkomst zou hebben gesloten.

DUITSCHE BESCHULDIGINGEN

Namens het opperbevel van de Duitse weermacht werd hedenochtend door de Duitse radio het volgende medegedeeld:
De Duitse regering heeft sentimenteel bewijzen in handen gekregen van de verstandhouding die reeds maandenlang tusssen de Nederlandse en de Spaansche regering moet hebben bestaan.
In een tweetal punten wordt opgesomd, waaruit deze verstandhouding zou blijken. O. a. wordt beweerd, dat tusssen de Nederlandse regering en den Britschen gezant dienst een afspraak zou zijn gemaakt omtrent een doortocht van Britsche troepen bij een aanval op het Roergebied.
Voorts zou de zee-macht in gansche Nederland om Britsche oorlogsschepen, die half April voor Zandvoort te Huis van Huzaren hadden verhoord, op de omliggende territoriale wateren te waken.
De Britsche luchtmacht zou in de nabijheid van een geteld getrouwe te maken van de luchthaven Schiphol om vliegtuigen betrouwe te doen landen.
De Duitse minister van Buitenlandzake



Wat is er uiteindelijk gebeurd met de vader van Bernhard?

In april 1945 werd Friesland bevrijd. Hoe zou Bernhard zich hebben gevoeld denk je?

De vader van Bernhard werd gestraft voor zijn symbolisch verzet. Hij vocht niet, maar liet zien dat hij voor de koningin was en tegen de bezetter.

Wat doen de jongens op de foto wat de bezetter zo erg vond dat de jongens werden opgepakt en gevangen werden genomen?

Met symbolisch verzet in de oorlog liet je zien dat je trouw bleef aan de koningin. Door bijvoorbeeld spotliedjes te zingen, spotprentjes te maken of afbeeldingen van de koningin te dragen. Kleine speldenprikjes tegen de bezetter.

Ben je het eens of oneens met de volgende stelling: Symbolisch verzet is zinloos

Eens Oneens

Bekijk de afbeelding van het monument nog eens goed.

Bij het doorzoeken van hun huis is de vader van Bernhard gevangen genomen. Naar welke plaatsen is hij gebracht?

